

Kloveniersgilde

Sint Jan

Wernhout



INFORMATIEFOLDER

Geschiedenis

Sinds augustus 1662 mogen wij ons al een kloveniersgilde noemen omdat ridder Johan van Aerssen, heer van de heerlijkheid Wernhout het octrooi gaf aan de schutterij onder het patronaat van St. Jan. Die schutterij bestond zelfs al langer maar was toen dus nog geen gilde. De schutters moesten binnen een half jaar na aanneming een geweer bezitten "Als van ouden hercomen is gewist" oftewel zoals van ouds gebruikelijk is geweest.

Destijds was het gebruikelijk dat het gilde allerlei officiële taken kreeg toegewezen. Wernhout was een zogenoemde Hoge Heerlijkheid wat inhield dat de zwaarste straffen mochten worden voltrokken en het gilde de misdadigers begeleidde naar het schavot en toezag dat kijkers op gepaste afstand bleven.

Sindsdien is wel één en ander veranderd!

Beschermers van cultureel erfgoed

De gildes vertegenwoordigen en beschermen nu nog steeds een belangrijk deel van de tradities en cultureel erfgoed. Dit wordt dan ook nationaal door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed erkend. Tegenwoordig komt de officiële klederdracht met zilverwerk en attributen alleen nog tevoorschijn op Gildendagen of andere bijzonder festiviteiten. Wel zetten ze zich nog steeds sinds jaar en dag in voor de samenleving en ligt de nadruk op het sociale. In en buiten het gilde.



Tegenwoordig

Het gilde vertegenwoordigt een brede laag uit de samenleving. Alle leeftijden en achtergronden kunnen zich vinden in de schietsport. Er zijn diverse klasse om met klein kaliber geweer, klein kaliber pistool of zelfs luchtgeweer te schieten. Voor de liefhebbers is het ook mogelijk om deel te nemen aan diverse wedstrijden die regionaal worden georganiseerd.

Jeugd

Zowel jongens als meisjes kunnen vanaf 10 jaar oud al kennismaken met de schietsport. Natuurlijk wel eerst met het luchtgeweer en onder begeleiding.

Arrangementen

Gilde Sint Jan schiet al vele jaren bij Café de Valk in Wernhout. Om eens kennis te maken met de sport zijn er diverse arrangementen samen te stellen. Natuurlijk met Klein Kaliber geweer, Klein Kaliber pistool en luchtgeweer. Samen met de kruisboog vereniging Zeldzaam Maar Zeker bieden wij ook de mogelijkheid om met een kruisboog te schieten. Vanzelfsprekend ook met de mogelijkheid tot een hapje en een drankje. Leuk om nog eens na te kletsen over de resultaten!! Alle wensen zijn te bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Peter en Inge Mutsters van Café De Valk.



Café de Valk

sinds 1777

Gidelocatie Sint Jan
Cafedevalk1777@hotmail.com
Wernhoutseweg 135
4884 AT Wernhout
076-5972364

www.gildesintjan.nl

Aanvullende informatie

- Minimaal aantal deelnemers is 10 personen
- Voor en tijdens het schieten zijn alcoholische consumpties niet toegestaan. Na het schieten natuurlijk wel
- Het schieten gebeurt onder begeleiding en instructie van onze leden
- Deelname is op eigen risico

Sinds jaren is kruisboogvereniging Zeldzaam Maar Zeker actief op de schietbanen bij Café De Valk in Wernhout. Het is een gezellige vereniging waar jong en oud hun sportieve en ambitieuze



prestaties leveren. De laatste jaren zijn er dan ook verschillende regionale en nationale titels verworven. Op de donderdag avonden houden wij onze training waar ieder welkom is om eens te proeven van de schietsport. Wie Durft!!!

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze beknopte informatie belangstelling hebben gekregen in het schuttersgilde met zijn tradities en schietsport, kom dan gerust bij ons op bezoek. Wij geven u dan graag antwoord op al uw vragen. Elke dinsdagavond zijn er bestuursleden aanwezig. Mailen kan natuurlijk ook: hoofdmangildestjan@ziggo.nl

www.gildesintjan.nl